

# SVENSKA DAGBLADET

---

## Harrisons historia

### Hitlers dagböcker visade sig vara förfalskningar



Konrad Kujau, mannen som skapade de förfalskade dagböckerna, i rätten 1984. Foto: AP

**”Det sägs att Adolf Hitlers dagböcker hittades på 1980-talet, men att de senare visade sig vara förfalskningar. Vet man vem som förfalskade dem?”**

Den man som ”upptäckte” dagböckerna var en västtysk journalist vid namn Gerd Heidemann. Han hade sedan länge varit fascinerad av nazisttiden, varit sambo med Görings dotter och tillskansat sig en gammal lyxjakt som tillhört hennes far, där han ställde till med fester för gamla nazister. Men Heidemann var bara förmedlaren av dagboksbluffen. Mannen som skrev dagböckerna hette Konrad Kujau, en småkriminell f.d. östtysk som försörjde sig på att sälja nazistsouvenirer. Innan han förfalskade dagböckerna i mitten av 1970-talet hade han förfalskat målningar, vilka uppgavs ha gjorts av Hitler. När Kujau trätt i kontakt med Heidemann gick denne ut med sensationen i pressen. Motivet, för båda männen, var pengar, och till en början gick allt väl: när tidningen *Stern* köpte dagböckerna flöt rikligt med D-mark in. Heidemann stal åtskilligt som ”rätteligen” borde kommit Kujau till del.

Fyndet väckte internationell sensation i april 1983, och en och annan prominent historiker, däribland britten Hugh Trevor-Roper, intygade till en början att materialet föreföll äkta. Redan en månad senare avslöjades dock bluffen: en teknisk undersökning slog fast att både papper och bläck hade tillverkats långt efter andra världskriget. Heidemann och Kujau dömdes till fängelse.

Dick Harrison  
Publicerad 2017-09-25