



Sankta Birgittas Kapell

Inte döpt efter Heliga Birgitta utan efter det Irländske skyddshelgonet Brigid av Kildare, det tros att hon föddes 452 och dog 525 men man är osäker. Hennes far var en del av kungafamiljen men hennes mor var slavinna och därför är de utomäktenskapliga barnens skyddshelgon. Enligt legenden lös det en låga över hennes huvud och hon mjölkade en ko varje dag och att hon alltid fick lika mycket mjölk som andra fick av tre kor.

Kyrkan tillhör Carl Johans församling i Göteborgs stift och ligger precis jämte älven i Majorna. Kapellet är byggt av arkitekten A. W. Edelsvärd som var inspirerad av ett skotskt kapell med samma namn, detta kapell står i byn Balquhider men det finns endast ruiner kvar från denna byggnad. Stilen för S:ta Birgittas Kapell är gotisk, byggnaden är avlång och på den norra gaveln sticker ett litet torn upp, detta torn går dock ej att gå upp i. Kapellet uppfördes den 1 juni 1857 av David Carnegie som ville att kyrkan skulle likna skotska medeltida småkyrkor och exakt 120 år efter att den byggdes infördes en klocka som nu används när man firar gudstjänst.

Under 1880-talet placerades fyra målningar av de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, konstnären var Gotthard Adolf Werner, född 1837 och död 1903. 2019 renoverades byggnaden senast och då flyttades ett gammalt fönster dekorerat med skotska liljor, det är faktiskt ett originalfönster från Skottland under 1800-talet. I byggnaden finns också en orgel med 15 stämmor som invigdes 2007 och är tillverkad av Thomas Hansson och Anders Sällström i Lund. Orgeln är inspirerad av den engelska romantiska orgelstilen från 1800-talet vilket passar till kapellets byggnadsstil.

Källor

<https://www.svenskakyrkan.se/carl-johans-pastorat/carljohan/sta-birgittas-kapell>
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankta_Birgittas_kapell,_G%C3%B6teborg